



Mozes, Mosjé, Musa

is een vertelvoorstelling

over.... afkomst en bestemming

over.... grenzen overgaan

over.... tegen grenzen aanlopen

over....de verwarrende rol, die religie kan spelen

over....de verbindende rol, die religie ook kan spelen.

Drie vrouwen op weg naar vrede kijken met behulp van het levensverhaal van Mozes (Bijbel), Mosje (Thora) en Musa (de Koran) naar hun eigen (on) geloof en (on)wetendheid.

Door oprecht zichzelf en de ander te ontmoeten, vinden ze een vrede, die in stilte verscholen is.

Praktische gegevens

Wij komen Mozes, Mosjé, Musa graag bij u spelen – in theaters, buurthuizen, kerken, moskeeën, synagoges...

De voorstelling duurt ongeveer een uur (zonder pauze). De spelers praten graag nog even met de bezoekers na.

Het is prettig als er een licht- en een geluidsinstallatie zijn, maar dat hoeft niet.

Kosten: € 600,-

Meer informatie: renevanderrijst@kpnplanet.nl

Speellijst:

24 januari, 20.00 uur.

Verhalenhuis Haarlem,
Van Egmondstraat 7, 2024 XL Haarlem

25 januari, 20.00 uur.

Verhalenhuis Haarlem,
Van Egmondstraat 7, 2024 XL Haarlem

15 maart, 15.00 uur. Heiloo

24 mei, 19.30 uur.

Dorpskerk Kerkpad 1, 1901 GV Castricum

SPELERS:



Eveline Masetti



Marion Rosenthal



Saïda Franken



MUZIEK:
René van der Rijst



REGIE:
Suzanne Mijnheer

Mogelijk gemaakt door:

J.C. Ruigrokstichting /Fonds Kerk en Wereld /Diaconie van de PG Haarlem
De vrijzinnige fondsen /Het verhalenhuis